

Efteruddannelsesophold i Leeds og London 2016



Med besøg på jødisk plejehjem i Leeds, undervisningsinstitution for indvandrere, et stort Leeds City College og et "outstanding" plejehjem i London, kom vi berigede hjem fra Erasmus-ophold i England i maj måned.

Af: Anne Glent-Madsen og Ellen Stege, Social- og Sundhedsskolen Fyn

Vi var Anne fra Social- og Sundhedsskolen i Horsens og Anne og Ellen fra lokationen i Svendborg. Vores ønske med opholdet var at se den britiske pendant til vores sosu-uddannelser, at få et indblik i tosprogsundervisningen og at besøge et praktiksted.

Leeds City College

I 2015 havde Svendborg-afdelingen den fornøjelse at være værter for et par undervisere fra Leeds City College og 6 af deres elever, så det var en genkendelsens glæde, der prægede vores genbesøg. Vi blev mødt af 12 etager, sikkerhedsvagter i døren og en række gæstfrie elever og undervisere. Leeds er en arbejderby med stor fattigdom, og for at undgå tyveri, bliver alle elever og besøgende registreret ved indgangen. Vicky viste os rundt i filttæppebelagte lokaler med store

mængder af farverige elevproducerede udsmykninger, som et forsøg på at skabe miljø og læring. Vi deltog i sosu-undervisning på level 1 og 2, som svarer lidt til vores grundforløb. Det er tydeligt, at al undervisning er målstyret, og at feedbacken foregår som et flueben. Tjek. Vicky er så professionel, at hun ikke kan nøjes med flueben, og hun sagde: "Don't do like we do!" Tankevækkende, når vi ser, hvordan målstyring sniger sig ind i vores uddannelsessystem.

Det gjorde også indtryk, at college rummer så mange forskellige unge med massive udfordringer. Vi oplevede en pige med epilepsianfald i en elevator, kørestolsbrugere og en autistisk dreng, der med mekaniske bevægelser var groet fast foran et meget forstående kantinepersonale. De er en del af dagligdagen i særligt tilrettelagte forløb, som vi ikke ved, hvor fører dem hen.

Vicky førte os til lærernes fælles forberedelsesrum med 24 lærere i ét lokale, hvor de både forbereder sig, kopierer, holder møder, taler med elever og spiser frokost. På trods af trængsel fornemmede vi stor rummelighed.



Lærernes forberedelsesrum

Donisthorpe – et jødisk plejehjem

I et velhavende hjørne af Leeds ligger Donisthorpe jødiske plejehjem med egen simulerede palmestrand, synagoge og mad, der serveres af tjenere. Vi mødte stedets hjertevarme leder og hendes ansatte ildsjæl, Anna fra Polen, som viede det meste af sit liv til sit arbejde. Det er vanskeligt at skaffe uddannede sygeplejersker, og Anna var noget, der minder om vores assistenter, men med et ansvar, som var hun sygeplejerske. De var begge meget synlige i deres

ledelse af det øvrige personale og fik med stor empati og etik gjort de mange ufaglærte hænder varme, så stedet fremstod rart og hjemligt.



Donisthorpe plejecenter

Kulturmøde i tosprogsundervisningen

I et nedlagt industriområde i yderkanten af Leeds ligger E-Sol Campus, som varetager engelskundervisningen af en bred vifte af nationaliteter, som ønsker ophold i England. Efter at have passeret vagter, hvor vi både blev sikkerhedsscannet og registreret, blev vi deltagere i en eksemplarisk engelsk grammatikundervisning, hvor en dygtig og pædagogisk underviser

jonglerede hjemmevant med e-tavle og hjertelighed. Hun formåede at udnytte mulighederne i mødet mellem de mange kulturer og fik alle til at udvikle sig, trods lukkede rum uden vinduer, slidte faciliteter og dårligt indeklima. I et andet lokale, hvor en ligeså broget skare øvede sig i at klappe stavelser, sad en døv tosproget elev og kæmpede med hjælp fra tegnsprogstolk. På dette hold havde eleverne mange forskellige uddannelsesbaggrunde, og nogle en drøm om at kunne vende tilbage til deres hjemland.



Anne Fløche Toft med 2 elever

Bridgeside Lodge i London

Fatma Makalo, lederen af plejecenteret Bridgeside Lodge, er "outstanding", og det må være klart for enhver, der kommer på besøg, at det er hendes stærke engagement, der har givet stedet den fornemme udmærkelse "outstanding". Plejecenteret er privat- og fondsfinansieret, men har også et antal pladser til beboere betalt af staten. Det ligger smukt med udsigt til kanaler og husbåde i området Islington og med legende børn fra naboskolen som lydkulisse. Fatma viste os rundt på hele plejecenteret, som rummer 69 beboere, der bor i en skønsom blanding uanset baggrund og behov. På vores vej rundt mærker vi, hvilken ildsjæl Fatma er. Hun er en synlig, empatisk, varm og rummelig leder, der med sin anerkendende tilgang har stor føling med både beboere og personale. Hun skaber en hjemlig atmosfære ved at give plads til både besøgsven med hund, kaniner og et 2-årigt barn, der hjemmevant løber rundt og spreder glæde.



Bridgeside Lodge i Islington

Efteruddannelsesopholdet har i høj grad opfyldt vores ønsker og forventninger, og vi kan varmt anbefale andre at drage ud for at få sat sit arbejdsliv i perspektiv.